

Zondag 6 oktober 2024

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter
Lector : Joelle Veldhuis
Organist : Michel Wentink
Collectedoel : Kerk in Actie
Liederen : Lied: 275 Lied: 274 Lied: Psalm 119: 32, 34 Lied: 992 Lied 405: 1, 3 Lied: 425
Lezingen : Lezing: Maleachi 2: 10 – 16 Lezing: Marcus 10: 1 – 16

Bij de dienst

Het thema van de dienst is zondag "Trouw". Jelle is vanaf nu één van de vaste lectoren en we vieren het Heilig Avondmaal. Zondag leest hij uit de profeet Maleachi, waar het gaat over het trouweloos handelen. In Marcus wordt Jezus aan de tand gevoeld over hoe hij de wet uitlegt als het over het huwelijk gaat. Het is ook Israëlzondag. Veel om bij stil te staan. In de gebeden komt de tekst: "Daarom bidden wij voor vrede. Vrede in ons hart, vrede tussen de mensen om ons heen en vrede in de wereld", steeds weer terug.

ds. Jantina de Ruiter

Collectedoel Diaconie

Op adem komen in jeugddorp De Glind



In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Door verschillende omstandigheden kunnen ze niet meer thuisblijven omdat het daar te onveilig is. Ze maakten in hun leven al veel te veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een nieuw thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in gezinshuizen die verspreid staan over het dorp de Glind. De kinderen krijgen ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. In De Glind bieden ze een omgeving om op te groeien in een dorp waar je mee kunt doen; je hoort erbij. Mee doen kan met de vele activiteiten na school en in vakanties; maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: sport, muziek, creatieve activiteiten of in de natuur. Soms hoor je berichten die je liever niet wil horen. Enkele kinderen die ook daar in een onveilige situatie hebben geleefd. Gelukkig dat de overgrote meerderheid van de kinderen een veilige en goede begeleiding hebben gehad en een goede basis voor hun verdere leven.

Wij kunnen dit belangrijke werk in De Glind ondersteunen door uw bijdrage te geven via de collecte of een bedrag over te maken op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op de website: kerkinactie.nl

Informatie dienst op 13 oktober 2024

Voorganger : Eigen gemeente
Lector : Annie de Beurs
Organist : Johan de Vries

Gesprekskring rondom rouw

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons leven.

Hoe we hier op reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk.

Het voelt als een diepe pijn die in je snijdt.

Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uit het leven wegvloeit.

De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte, heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid.

Hoe mensen met dit verlies omgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame strijd van vallen en opstaan en soms heel moeizaam doorgaan.

Daarom zal er het komend seizoen een groep rondom rouw starten voor mensen die een dierbare hebben verloren.

Samen komen om je verhaal met anderen te delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkend te voelen in je verdriet, om het niet weg te stoppen en op te kroppen.

Misschien om samen te spreken over je twijfels en geloofsvragen.

Met elkaar in gesprek omtrent de weerbaarheid van ons bestaan.

Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen.

Deze bijeenkomsten zullen gegeven worden in de Zuiderkerk in Enkhuizen.

Pastor Louise Kooiman heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van rouwgroepen.

Wie belangstelling heeft voor deze kring, kan zich opgeven op onderstaand telefoonnummer of via de mail.

De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december van start gaan en bij voorkeur overdag.

We willen om de twee weken plm. zes keer bij elkaar komen.

Ook als u nog vragen heeft dan kunt u bellen naar:

Louise Kooiman tel. 0228-592970 / ljkkooiman@gmail.com

Onze Jarigen:

De jarigen t/m 12 oktober leest u hieronder.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Agenda:

Vr. 16 oktober

Taakgroep eredienst

14:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.





Ida Bouwman (dit gedicht hing op de deur van Daminaan Parochie in Helmond)



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

